

Zaanstadsdichter Reinier Richard Fosh - RuimteTijd

DE VONK DEBAT – 6 MAART 2023

Albert Einstein stelde in zijn speciale relativiteitstheorie dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke entiteiten te spreken, maar dat het slechts één en dezelfde is hetgeen ruimtetijd mag heten.

Ruimtetijd is de som van alle gebeurtenissen in de toekomst, het verleden, en het heden. Het is het strijd toneel van “ervoor gaan” of “er over spreken”.

Zo ook dit debat, gevoerd op het scherpst van de snede.

Waar onderwerpen worden aangesneden, en scherpe randjes van stellingen kasten geslepen.

Het is aan ons de ruimte die wij tot onze beschikking hebben, eerlijk te verdelen.

Het is tijd om, het moment te nemen, of beter gezegd van deze kans kennis te nemen.

Dus kijk vooruit, kijk omhoog neem dit moment en dagdroom van ‘Wordclouds’ en ‘Mentimeters’.

Van een groene veilige koele plek onder de zon, jouw eigen vierkante meter.

Na regen komt zonneschijn en na zonneschijn komt regen.

Onze bodem heeft dorst dus, asfalt stoep en tegels weg en zeg: “Joh waar is die wateroverlast gebleven”.

Vervuilde grond, Schiphol de A8 en A7.

Zo op het eerste gezicht lijkt het, de Zaanstreek heeft alles tegen.

Hmmm, zie het als uitdaging aanpakken en doorgaan.

Laat dit geen stoelendans zijn in de trant van: “Neem plaats of blijf staan”. Maar eerder: “Er is plaats”. Zelfs al is die ‘Stip op de horizon heet’ ineens een singulariteit. Maar het betekent: Er is plaats wanneer creativiteit een kritieke massa bereikt.

Laat dit nou net dit de reden zijn dat menig Zaanster of stakeholder naar de fabriek, dit debatcentrum, toekomt.

Om onder het genot van een drankje te mijmeren, denken en dromen over de toekomst.

Gezelligheid kent geen tijd, maar heeft wel ruimte als absolute vereiste. We nodigen burens uit om te komen spreken, wijzen ze waar ze naar moeten kijken. We denken aan transport “van en naar”. Geen bezoeker het spoor bijster.

We bewegen ons door ruimtetijd.

Wij leven aan een straat, in buurt of komen uit een wijk.

Ruimte is er, onder de zon naar het schijnt.

Toen, nu en dan, bewegen wij ons door ruimtetijd.